

villa
Venire



Børst støvet af

Leder til avis nr. 15

Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S – December 2013

Villa Venire
Biblioteket



Overraskelsen er til at tage og føle på. Jeg kan næsten ikke genkende ham, selvom jeg har mødt ham så mange gange. Jeg genkender på lang afstand hans silhuet, den kejtede krop, der bevæger sig i periferien. Med øjne, der er svære at holde fast længe nok. Vi har selvfølgelig smilet flygtigt til hinanden på trapper, henover kaffekopper og til frokost. Vi har også udvekslet høflige sætninger, et udsagn fra hver af os, før vi går videre. Men vi har sjældent talt sammen. Der har været noget ubestemmeligt omkring ham, noget der provokerede mig, fordi jeg ikke kunne greje ham. Men i dag er alting anderledes. Han fortæller løs om det store projekt. Se her og her, han peger på skærmen. Smilet brænder igennem, så ordene ligefrem giver genlyd af glæde og begejstring. Han siger ja - og nej - med fynd og klem. Forklarer os tålmodigt det hele igen, hvis vi halter lidt bagefter. Sætter projektet i perspektiv. Melder ærligt ud om projektets ufuldstændighed. Jeg kan næsten ikke begribe det. Det er en fuldstændig anden mand, der taler.

Det glæder mig gevaldigt. Nu sker det allerskønneste. Han viser helt uforfærdet sit potentiale frem. Med største naturlighed gør han alting anderledes. Og rigtigt. Han gør kun det rigtige i situationen. Væk er enhver antydning af skepsis eller tøven. Det er helt befriende for os andre. Vi bliver nogen andre mødedeltagere, og udbyttet af mødet er svimlende stort.

Har han været til coach? Er han nyforelsket? Har han fået ny chef? Fortsæt bare listen. Den er under alle omstændigheder ufuldstændig, måske endda forkert. Der er med sikkerhed flere faktorer i spil, end vi overhovedet kan komme i tanke om. Virkekraft i sit eget livsværk er en sjældenhed. Måske endda så sjælden, at vi kommer til at opfatte virkekraften som en heldig kærlighedsgave fra universet. Hvis ikke vi hælder mod forklaringen, at virkekraften er vores velfortjente belønning for 10.000 timers flid. Eller vi takker vores nærmeste for deres ubetingede støtte og tillid, uden hvilken vi aldrig havde kunnet lykkes.

I denne avis prøver vi at finde mindre altomfattende forklaringer og forståelser af virkekraft, uden at overse miraklet. Vi anerkender faktisk, at det uforklarlige findes, og vi lever fint med, at vi ikke kan kalde virkekraft frem på kommando. Men samtidig ved vi, at man helt bestemt kan arbejde for at øge og stabilisere virkekraften hos den enkelte og i fællesskabet. Især når man kombinerer sin bedste viden om menneskets og fællesskabets særegenheder. Vi byder derfor ind med Villa Venires integrative perspektiv, der fokuserer på menneskets evne til at udvikle narrative kompetencer, menneskets vilje til at følge det gode eksempel og menneskets gryende viden om sig selv som et biologisk væsen. Du opfordres til at læse avisen som et sammenvævet bud på virkekraft, som lægger op til, at du kan tilføje dine egne bud på virkekraftens natur. Klap hænderne sammen, børst støvet af og gå i gang!